



Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling
Moesstraat 13, 9717 JT Groningen
T 050-5736072 M 06-20513190 F 084-2235481
E post@nlbe.nl W www.nlbe.nl

Zijn: de ideale wereld
Nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren dan ooit

Auteur: Cor E. Bijl
Datum: 19-12-2016

Het klimaatprobleem is in wezen een spiritueel probleem en vraagt derhalve om een spirituele oplossing.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de mens met een crisis, te weten de klimaatcrisis, geconfronteerd die zijn voortbestaan bedreigt en derhalve als apocalyptisch aangeduid kan worden. Het woord Apocalyps betekent niet alleen 'alles vernietigende crisis' maar ook 'openbaring'. Die crisis is nu manifest en iedereen spreekt erover, maar over de openbaring spreekt niemand. Dat is gevaarlijk. De reden daarvan is dat de openbaring de echte oplossing van de crisis is en dat deze gerealiseerd kan worden. Hoe zit dat?

Ieder mens die op aarde komt is qua bewustzijn automatisch de gevangene van het materie-, deel-, dualiteitsaspect van het universum en daardoor afgescheiden van het geest-, geheel-, singulariteitsaspect. Die staat van bewustzijn is het zogenaamde ego en is de reden waarom de mens al sinds het begin van zijn bestaan streeft naar de opheffing van deze afgescheidenheid oftewel naar de openbaring van heelheid. Een heelheid die ook wel wordt aangeduid als het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn.

Tot op heden heeft de mens dat Zijn niet gerealiseerd getuige zijn voortdurende zoektocht ernaar. De reden daarvan is het feit dat hij als gevolg van zijn gevangenschap van de materie het Zijn tracht te realiseren via de vorm terwijl het geen vorm is. Dat geschiedt op grond van het illusoire idee dat het leven maakbaar is en door dit maakbaarheidsidee als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing te hanteren. De non-realisatie van het Zijn zou geen probleem zijn, ware het niet dat het ego dualistisch en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van de klimaatcrisis.

Hoe realiseren we het Zijn dan wel?

Daartoe dienen we te beseffen dat het materieaspect bestaat uit dat wat we hebben, namelijk onze gevoelens en de in gedachten gevatte en dus kenbare wil daarvan (gevoelens hebben een kenbare wil want anders zouden we bijvoorbeeld niet kunnen zeggen: "luister niet naar je angst"). Ook dienen we te beseffen dat het geestaspect bestaat uit dat wat we zijn, namelijk de waarnemer, het bewustzijn, van onze gedachten en gevoelens genaamd het Ware Zelf. Hiermee is duidelijk dat ons ego bestaat uit gevoelens en de kenbare wil ervan. En dat het Zijn bestaat uit het vrij/los zijn van gevoelens en de kenbare wil ervan en dus een eigen wil moet hebben, te weten de onkenbare maar wel ervaarbare Wil van het geheel (God), de sturing die de ontwikkeling van het universum, de evolutie, voortdrijft. Verder dienen we te beseffen dat we ons bevrijden van onze gevoelens door ze toe te laten. We weten immers dat bijvoorbeeld het praten erover al enigszins bevrijdt.

In dit licht spreekt het vanzelf dat we het Zijn realiseren door de gevoelens toe te laten die het leven, dat op niets anders uit blijkt dan het realiseren van het Zijn (het één zijn met het leven), via de onvermijdelijke confrontatie aanreikt. Om het Zijn te realiseren dient het ego letterlijk te sterven en dient er dus uiteindelijk doodsangst, de basis van al onze onprettige gevoelens, toegelaten te worden. Naast het hanteren van het maakbaarheidsidee verklaart ook dit waarom het ego tot op heden succesvol is geweest.

Maar, zoals hierboven duidelijk gemaakt, bedreigt het ego ons voortbestaan. Daarom is het nu van cruciaal belang het Zijn te realiseren. Maar vanwege de kracht van het ego is zijnsontwikkeling ons grootste taboe en ontbreekt het in de samenleving. Hoog tijd derhalve daar wat aan te doen!

Cor Bijl
Oprichter van NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling (www.nlbe.nl)
Auteur van het boek 'Zijn: de ideale wereld'.