



Nieuwsbrief 13-11/12 November/December 2013



Ons diepste verlangen is de realisering van ons verlicht/volmaakt/echt zijn of

kortweg ons Zijn. Tot op heden is dat niet gelukt. Maar daar moet nu verandering in komen. De reden daarvan is dat ons niet-Zijn, beter bekend als ons ego, onze gevangenschap van de materie en daarmee de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dat we ons ego zijn is dus de echte oorzaak van crises in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder. Gezien het feit dat we het Zijn nog steeds niet gerealiseerd hebben, lijkt het realiseren ervan een onmogelijke opgave. Maar de huidige tijdgeest maakt dat gemakkelijker dan ooit. De reden daarvan is dat we op onszelf worden teruggeworpen en daardoor onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben een kwantsprong in onze evolutionaire ontwikkeling te maken die aangeduid kan worden als de kwantsprong van ego naar Zijn.

Deze nieuwsbrief geeft je de mogelijkheid de kwantsprong te volgen en informeert je over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over de activiteiten van NLbe.

Vermeldenswaardig is dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die door het leven zelf gedirigeerd wordt en daardoor de enige Weg is die het Zijn daadwerkelijk realiseert.

Dag

Ik stuur je deze nieuwsbrief omdat je tot mijn contacten behoort. Wil je je uitschrijven dan kan dat onderaan deze nieuwsbrief.



Mandela is op 5 december gestorven. De wereld vindt hem een bijzonder mens. Naar mijn mening komt dat doordat hij Zijnseigenschappen

heeft en wij veronderstellen dat wij die niet kunnen opbrengen. Hij is immers in staat geweest om na zijn langdurige en mensonvriendelijke gevangenschap niet rancuneus te zijn. Maar zou dat moeilijk geweest zijn voor Mandela? Het zou niet moeilijk geweest zijn als hij geen rancuneuze gevoelens heeft gehad. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde gevoelens in of na dezelfde omstandigheden. Het zou wel moeilijk geweest zijn als hij wel rancuneuze gevoelens heeft gehad, maar in staat was zich er niet door



te laten leiden. Gezien zijn uitspraak in de bijgevoegde afbeelding is dat het geval. Hij was dus inderdaad een bijzonder mens. Hij wordt zelfs de vervanger van God op aarde genoemd. Logisch als je van Zijnseigenschappen blijk geeft.

Volgens mij denken de meeste mensen dat die zijnseigenschappen een karakterkwesie zijn waar je mee geboren wordt en dus niet iets wat je kunt realiseren. Dat is niet verwonderlijk gegeven het feit dat inzicht in het Zijn en de ontwikkeling ervan in de samenleving ontbreekt.



De oratie van prof. dr. Harry Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek heeft mij bijzonder verheugd. Het is mooi om te zien en te horen hoe hij in wetenschappelijke termen hetzelfde zegt als ik. Met dit verschil dat hij het alleen over het principe van zijnsontwikkeling, genaamd amorcomplexitatis, heeft en niet over

het effect ervan. Zie de link naar de video over zijn oratie in onderstaande 'De wegbereiding voor zijnsontwikkeling'.



Verder vraag ik jullie aandacht voor de TED Talk van Richard Wilkinson (zie Wegbereiding voor zijnsontwikkeling). Aan de hand van zeer uitgebreid onderzoek toont hij daarin aan dat ongelijkheid de oorzaak is van veel ellende en gelijkheid dus de



Wil je meer weten over de inhoud, de ontwikkeling en het belang van het Zijn en over mijn Weg naar het Zijn die ik in het jaar 2000 heb afgerond, lees dan mijn boek 'Zijn: de ideale wereld' of ga naar mijn [website](#).

oplossing.

deVerdieping
Trouw

Ik heb inmiddels de NRC opgezegd en een abonnement op Trouw genomen. De reden van die opzegging is dat het NRC volgens mij een taboe heeft op artikelen die maar eniszins een spiritueel tintje hebben en omdat, zoals een redacteur mij in een email meldde, de waan van de dag nog regeert. Die redacteur meldde mij dat nadat ik in de vorm van een artikel gereageerd had op een artikel waarin Hirsch Ballin, de voormalige minister van Justitie, had beweerd dat volmaakte vrijheid niet bestaat. In plaats van mijn artikel, waarin ik



onderbouwde dat het wel bestaat, werd toen een artikel geplaatst over het belang van een fietstunnel in Amsterdam. Mede om die reden heb ik mij ook

geabonneerd op de online betaalkrant 'De Correspondent' van Rob van Wijnbergen, de ex hoofdredacteur van NRC Next, die dit onder andere heeft opgezet omdat hij af wilde van de waan van de dag. De artikelen daarin zijn erg boeiend en je kunt met anderen erover discussiëren. Een aanrader!

Soms krijg ik interessante reacties. Zo was er laatst iemand die via een aangevraagd onderwerp op Google op mijn site terecht kwam en het aan het onderwerp gerelateerde artikel opvroeg. Ik heb haar het artikel gestuurd en tegelijk gevraagd wat zij vond van mijn commentaar daarop. Zij antwoordde dat zij niet zo veel heeft met het Zijn omdat zij het te eigengericht vindt en daardoor medemenselijkheid mist. Ik vond dat een mooie reactie, omdat het zo duidelijk weergeeft hoe het ego denkt. Het ego is immers de gevangene van de dualiteit en kan daardoor alleen de ene en niet de andere pool zien. Het ziet in dit geval dat het Zijn over het zelf gaat en veronderstelt dan automatisch dat het de ander en daarmee medemenselijkheid buitensluit. Ik heb haar uitgelegd dat dit geenszins het geval is. Sterker nog, in het Zijn is de medemenselijkheid volmaakt. Dit vanwege het feit dat het niet, zoals het ego, handelt vanuit voorwaardelijkheid maar vanuit onvoorwaardelijkheid. Het ego denkt dat het onvoorwaardelijk handelt als het niets terug vraagt. Maar dat is slechts schijnvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijk ben je namelijk pas als je de totale vervuldheid van het Zijn hebt gerealiseerd. Het Zijn is één met het geheel waar ieder mens zich in bevindt en handelt vanuit de Wil ervan. Meer medemenselijkheid bestaat niet. Het handelen van het Zijn kan voor een ander al dan niet lijken op medemenselijkheid. Dat is maar net welk dogma en bijbehorend gedrag die ander daarvoor hanteert. Als die aan de hand daarvan concludeert dat het gedrag niet medemenselijk is, dan betekent dat niet dat het Zijn en het handelen daarvan niet medemenselijk is, want het Zijn is, zoals gezegd, volmaakt medemenselijk.

Nieuws over de kwantumsprong van ego naar Zijn

[De kwantumsprong van ego naar Zijn](#)

Op deze pagina vind je een overzicht van de categoriën waaruit de kwantumsprong bestaat. Tevens vind je er de topics, de belangrijkste artikelen en video's, van de kwantumsprong.

[De belemmering van zijnsontwikkeling](#)

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de belemmering van zijnsontwikkeling door de wetenschap, de politiek, de religie, e.d.

Het nieuws is:

Artikel [Heilig volgens professor Smalbrugge.](#)

[De wegbereiding voor zijnsontwikkeling](#)

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende die ontwikkelingen in de samenleving die wegbereidend zijn voor de toepassing van zijnsontwikkeling.

Het nieuws is:

Artikel [Niet de wet maar geweten geeft doorslag bij euthanasie.](#)

Video [TED Talk George Papandreou: Een Europese democratie zonder grenzen.](#)

Video [Oratie prof. dr. Harry Kunneman \(UvH\): Pleit voor amorcomplexitatis, de liefde voor de ervaring van de complexiteit.](#)

Video [TED Talk Richard Wilkinson: Ongelijkheid, de oorzaak van veel ellende.](#)

[Prézijsontwikkeling](#)

Op deze pagina vind je die uitspraken, theorieën en methoden in de spirituele wereld die de indruk wekken de mens naar het Zijn te begeleiden, maar dat niet doen. Dit vanwege het feit dat ze nog door het ego en daarmee door het maakbaarheidsidee gedomineerd en als zodanig als spiritueel materialisme aangeduid worden. Als gevolg van dit maakbaarheidsidee zijn er inmiddels zo veel methoden en theorieën dat door de bomen het bos, het geheel/het universele oftewel zijnsontwikkeling, niet meer gezien kan worden. Ze vormen wel een opstap naar zijnsontwikkeling waardoor ze als prézijsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. Onder De Nuance tref je aan waarom ze als prézijsontwikkeling kunnen worden aangemerkt. De bedoeling ervan is om je te helpen niet dezelfde "fout" te maken en daardoor je zijnsontwikkeling te belemmeren. Het nieuws is:

Artikel [Isha Judd: Er is niks mis met het ego.](#)

[De bevordering van zijnsontwikkeling](#)

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de bevordering van zijnsontwikkeling.

Het nieuws is:

[De toepassing van zijnsontwikkeling](#)

Op deze pagina vind je het nieuws betreffende de toepassing van zijnsontwikkeling.

Het nieuws is: Geen nieuws.

Q&A Nieuws

[Q&A](#)

Op deze pagina vind je vragen over het Zijn en de ontwikkeling ervan alsmede de antwoorden daarop.

Het nieuws is:

[Wat is burnout en hoe voorkom je het?](#)

[Wat is medemenselijkheid?](#)

Nieuws over de activiteiten van NLbe

[Ontwikkeling van NLbe](#)

[Boodschappen voor de samenleving](#)

[Activiteiten ten behoeve van de samenleving](#)

Op de website van het Social Venture Network staat een project van mij getiteld:

[Op weg naar de ideale wereld van volmaakte duurzaamheid.](#)

Ik hoop hiermee te bereiken dat de duurzaamheidswereld niet, zoals nu lijkt te gebeuren, voorbij gaat aan het feit dat crises in het algemeen en de duurzaamheids crises in het bijzonder inherent zijn aan de dualiteit c.q. de intrinsieke onbalans van het ego en derhalve alleen opgelost kunnen worden door het realiseren van het Zijn.

[Activiteiten ten behoeve van organisaties](#)

[Activiteiten ten behoeve van het individu](#)

[Lezingen](#)

[Open workshops](#)

[Bespreeking van publicaties](#)

[Vorige nieuwsbrieven](#)

In mijn vorige nieuwsbrief (13-10 oktober) heb ik gemeld dat ik een oproep in het Spiritueel Ondernemersnetwerk heb geplaatst om in contact te komen met mensen die het Zijn hebben gerealiseerd. Daarover kan ik je melden dat er niemand is die aan die voorwaarde voldoet.

Ken jij iemand die het Zijn heeft gerealiseerd? Wil je hem/haar vragen contact met mij op te nemen?



Wil je in gesprek met mij of anderen over bepaalde onderwerpen? Word dan [gratis lid van NLbe](#) en betreedt de Spinozakamer.



Boek van Cor Bij 'Zijn: de ideale wereld'

Mijn boek: 'Zijn: de ideale wereld' maakt je aan de hand van mijn eigen Weg naar het Zijn duidelijk wat het verschil tussen ego en Zijn is; dat zijnsontwikkeling de universele Weg naar het Zijn is die het Zijn daadwerkelijk realiseert; dat zijnsontwikkeling zowel oneindig eenvoudig als het moeilijkste is wat er is; dat het realiseren van het Zijn nu noodzakelijker en gemakkelijker te realiseren is dan ooit en dat het ontbreken van zijnsontwikkeling in de samenleving de oorzaak is van de crises die onze beschaving en zelfs ons voortbestaan bedreigen. [Lees meer](#).



NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Moesstraat 13

9717JT Groningen

T 050-5736072

M 06-20513190

E nieuwsbrief nieuwsbrief@nlbe.nl

E algemeen post@nlbe.nl

W www.nlbe.nl

[follow on Twitter](#) | [forward to a friend](#)



Copyright © 2013 NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling, All rights reserved.
Je krijgt deze email omdat je een contact van me bent.

MailChimp

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)