

Datum: 01-02-2017

Ons kenmerk: Rutte17-01

Uw brief:

Uw kenmerk:

Bijlagen: 1

Onderwerp: De nieuwe leider, de Zijnsbegeleider

De heer drs. M. Rutte
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Betreft: Informatie over de nieuwe leider, de Zijnsbegeleider, cruciaal voor uw wens premier te blijven.

Geachte heer Rutte,

Tot op heden heeft u zich als manager, als technocratische regelpoliticus, opgesteld. Maar dat is in de huidige tijd bij lange na niet genoeg. De mensen willen een staatsman en zelfs een vader des vaderlands. Waarom? Omdat ze bang ja zelfs doodsbang zijn. Dat komt niet door het gebrek aan materiële voorzieningen of door allerlei bedreigingen, maar door iets veel en veel diepers. Dat betreft het verlies van houvast waardoor ze op zichzelf worden teruggeworpen. Vandaar de grootste vraag van deze tijd: Wie ben ik? De fundamentele oorzaak van dat verlies is het feit dat als gevolg van de evolutionaire ontwikkeling het maakbaarheidsidee, als zijnde onze grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing, is weggefallen. Dit met als gevolg dat de bodem onder de mensen vandaan is getrokken waardoor ze niet meer weten hoe ze problemen moeten oplossen, hoe ze moeten overleven, wie ze zijn, ook al zegt hun verstand van wel. Dat is de reden waarom de mensen agressief, wantrouwend, graaiend zijn, zich niet gehoord voelen, zich door hun onderbuik laten leiden en om een ogenschijnlijk sterke leider roepen (Poetin, Trump, Wilders, Erdogan, enz.). Kortom, waarom het populisme is ontstaan.

Maar er zijn geen (potentiële) leiders die deze evolutionaire ontwikkeling begrijpen, die de boodschap ervan verstaan, die weten wat hen te doen staat. Zelfs niet in het min of meer verlichte westen en dus ook niet in het populisme. Want ze houden zich wanhopig vast aan dat illusoire maakbaarheidsidee zoals bijvoorbeeld de roep om moraliteit dus om dogma's aantoon. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets meer te maken valt in de materiële wereld. Maar wel dat daarmee het houvast niet hersteld en de vraag Wie ben ik? niet beantwoord kan worden.

Wat te doen? Om daar achter te komen is het van belang de evolutie en het bijzondere van de huidige ontwikkeling daarvan te begrijpen. Daartoe het volgende.

Zodra de mens op aarde komt is hij qua bewustzijn de gevangene van het materie-, deel-, dualiteitsaspect van het universum waarin zich ook ruimte en tijd en oorzaak en gevolg als zijnde de basis van het maakbaarheidsidee bevinden. Een bewustzijnstoestand die bekend staat als het ego waarmee duidelijk is dat het ego niet, zoals algemeen verondersteld, een manier van doen is maar een staat van zijn. Als gevolg van die gevangenschap is hij qua bewustzijn afgescheiden van het geest-, geheel-, singulariteitsaspect van het universum waarin zich ruimte- en tijdloosheid (hier en nu) en alles hangt ogenblikkelijk met alles samen bevinden. Een aspect dat ook wel God of iets dergelijks wordt genoemd. Die afgescheidenheid is er de oorzaak van dat hij constant op zoek is naar heelheid of anders gezegd naar zijn verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg zijn Zijn. Een zoektocht die tot op heden is mislukt. De reden daarvan is dat hij het Zijn als gevolg van zijn gevangenschap van de materie en het bijbehorende maakbaarheidsidee zoekt in de vorm terwijl het Zijn geen vorm is. En bovendien het geloof in het illusoire maakbaarheidsidee zo sterk is dat het Zijn en de ontwikkeling ervan zijn grootste taboe is. Maar dat taboe moet nu doorbroken worden. Want de gevangenschap van de materie c.q. de dualiteit, dat de staat van onbalans is, bereikt nu de climax van de intrinsieke zelfdestructie, de Apocalyps, ervan in de vorm van de opwarming van de aarde.

Dat betekent een evolutionaire druk op de mensen die hen dwingt hun houvast volledig los te laten en op weg te gaan naar het houvastloze oftewel volmaakt vrije en verantwoordelijke Zijn.

Het probleem is echter dat als gevolg van voornoemd taboe zijnsontwikkeling als zijnde de door het leven zelf gedirigeerde en dus enige weg naar het Zijn ontbreekt in de samenleving. Met als gevolg dat de mensen wanhopig worden en vaak met verbaal en fysiek geweld naar alles grijpen wat ogenschijnlijk houvast en/of innerlijke voldoening geeft. Ze iedere mogelijkheid grijpen om te kunnen vluchten van de eigen gevoelens, vaak met verslaving tot gevolg. Ze de leiders, de elite, waar ze het houvast van verwachten niet meer vertrouwen. En ze vele psychische en fysieke klachten ontwikkelen.

De nieuwe leider, de Zijnsbegeleider.

De nieuwe leider zal dit alles moeten begrijpen en vooral zelf zijnsontwikkeling moeten toepassen. Hij kan de mensen dan het *universele* antwoord geven op de grote vragen van het leven zoals de vraag Wie ben ik?, Wat is de zin van het leven?, Waarom is er (zo veel) ellende? Wat is waarheid? Wat is de vrije wil? Wat is God? Wat is de ideale wereld? enz. En hij zal hen (laten) helpen bij het toepassen van zijnsontwikkeling. Verder zal hij de mensen kunnen uitleggen dat ze onderhevig zijn aan een bijzondere evolutionaire ontwikkeling genaamd de kwantumsprong van ego naar Zijn, van gevangenschap van de materie naar het vrij zijn erin, van afgescheiden zijn van het Al naar het één zijn ermee. Een ontwikkeling waarvan de eerste fase, die nu plaats vindt en wordt versterkt door uw neoliberale op zelfredzaamheid, deregulering en privatisering gerichte beleid, bestaat uit het vrij spel van het ego. Hetgeen betekent dat het huidige egoïsme dus in wezen een goed verschijnsel is. Een verschijnsel dat natuurlijk begrensd kan worden maar niet, zoals nu geschiedt, zonder zijnsontwikkeling aan te bieden aan de samenleving in het algemeen en aan die welke door de grenzen geconfronteerd zijn in het bijzonder.

Bent u die nieuwe leider?

Dat hangt sterk af van uw niveau van bewustzijn oftewel van uw vermogen tot introspectie, tot bewustzijn en vooral tot toelaten en daarmee bevrijden van dat waaruit uw ego bestaat en uw ego in stand houdt. Ik ben daar redelijk optimistisch over. Dit vanwege: Het feit dat u zeer vrijheidlievend bent en het Zijn de staat van volmaakte vrijheid (en verantwoordelijkheid) is. Het feit dat u visie in de hoedanigheid van een bepaalde vorm verwerpt en dus open kan staan voor een visie te weten de ontwikkeling van het Zijn dat ontiaan is van vorm omdat het Zijn geen vorm is. Het feit dat u stelt dat de staat geen geluksmachine is en daarmee de mens verantwoordelijk maakt voor zijn eigen geluk, een geluk dat in het Zijn volmaakt is. Het feit dat u de participatiesamenleving hebt ingevoerd en daarmee een vorm-verbondenheid hebt gecreëerd die een opstap is naar de vormloze maar wel vorm-manifesterende eenheid van het Zijn. Het feit dat u de samenleving oproept normaal te doen zonder dat te specificeren, want het Zijn is de innerlijk vrije oftewel dogmaloze staat van zijn, de staat die in overeenstemming is met de niet te kennen maar wel te ervaren Wil van het Al. En 'last but not least' het feit dat het geloof een worsteling voor u is. Met als gevolg dat u open kan staan voor de vervanging van de institutionele c.q. de bedachte God die buiten de mens wordt geplaatst voor de innerlijk God (in ieder deel zit het geheel) waar de mens in het Zijn één mee is en (alleen) via zijnsontwikkeling één mee kan worden.

Vanuit de realisatie van mijn eigen Zijn wil ik u graag van dienst zijn en bied u daarom aan u nader te informeren en in zijnsontwikkeling te begeleiden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar:

Mijn brief plus boek van 15 mei 2016.

Mijn website: www.nlbe.nl

Mijn weblog: <http://kwantumsprong.blogspot.nl/>

Mijn boek: Zijn, de ideale wereld <http://www.nlbe.nl/producten/publicaties/boek>

De grondslag plus de ontdekkingen/uitgangspunten van NLbe: zie de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Cor Bijl
Oprichter