

Auteur: Cor E. Bijl

Datum: 20-01-2025

Wie wint de fundamentele strijd tussen China en het Westen?

De keuze tussen ego en Zijn bepaalt de toekomst van de mensheid

De mensheid staat voor een ongekende uitdaging: de klimaatcrisis. Deze crisis is niet slechts een bedreiging; ze biedt ook een kans, een mogelijkheid tot transformatie. Maar die kans blijft grotendeels onbenut, gevangen in een taboe dat ons verhindert het probleem fundamenteel aan te pakken.

Dit taboe is geworteld in onze onwetendheid over de diepere evolutie van de mens. Wij bewegen ons, als soort, van een ego gerichte staat naar een staat van Zijn - een overgang van gevangenschap in materiële dualiteit naar een bewustzijn dat vrij is en in innerlijke harmonie met het geheel. Dit proces wordt versneld door crises, die ons dwingen te kijken naar wie we werkelijk zijn en wat ons drijft.

De huidige intensivering van polarisatie tussen individuen, organisaties en zelfs staten is een uiting van dit proces. De wereld lijkt verscheurd te worden tussen tegenpolen: controle versus vrijheid, materie versus geest, ego versus Zijn. Een van de meest zichtbare manifestaties hiervan is de groeiende spanning tussen China en het Westen.

Ego versus Zijn in geopolitiek

China, met zijn autoritaire regime, staat symbool voor een wereld die wordt beheerst door controle, macht en onderdrukking. Daartegenover staat het Westen, dat - ondanks zijn tekortkomingen - een democratische basis heeft waarin vrijheid en verlichting worden nagestreefd.

Maar waar het Westen zichzelf vaak ziet als de belichaming van vooruitgang, moeten we beseffen dat echte vooruitgang niet ligt in politieke systemen op zich, maar in het realiseren van het Zijn. Democratie biedt een grotere kans op deze realisatie, omdat het ruimte geeft aan bewustzijns groei en individuele expressie. Toch wordt deze kans belemmerd door het Westen zelf, dat gevangen blijft in een maakbaarheidsideaal dat door het ego wordt aangestuurd. De vraag is dus niet alleen of het Westen of China deze strijd wint, maar of een van beide werkelijk kan ontsnappen aan het ego en het pad naar Zijn kan inslaan.

Waarom het Zijn essentieel is

De natuur, en daarmee ook het leven, streeft naar balans en eenheid. Het confronteert ons met pijn en gevoelens die voortkomen uit onze afgescheidenheid daarvan. Zolang we die pijn onderdrukken, blijft het ego dominant en worden crises verergerd. Alleen door deze gevoelens toe te laten en volledig te doorvoelen, kunnen we ons bevrijden van deze cyclus van destructie. Op individueel niveau betekent dit het omarmen van kwetsbaarheid en authenticiteit. Op collectief niveau betekent dit dat staten en samenlevingen niet meer gericht zijn op onderdrukking, maar op harmonie.

De sleutel tot de toekomst

De strijd tussen China en het Westen, tussen autoritarisme en democratie, is in wezen een strijd tussen ego en Zijn. Het Westen heeft een voorsprong door zijn historische banden met verlichting en spiritualiteit, maar moet zijn taboe op het Zijn doorbreken om deze kans te benutten. Dit vraagt om een fundamentele herwaardering van onze instituties, onze overtuigingen en ons begrip van vooruitgang.

De echte winnaar van deze titanenstrijd is niet degene met de meeste macht of controle, maar degene die het Zijn realiseert. Als we daarin falen, wachten ons alleen verdere polarisatie en uiteindelijk een apocalyptische toekomst. De keuze is aan ons. Blijven we vasthouden aan het ego, of omarmen we de kans om als mensheid naar een hoger bewustzijnsniveau te evolueren?